

ZUID-SPANJE: OP ZOEK NAAR DE PARDELLYNX

14 t/m 19 Januari 2018



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisschema

Dag 1 – 14 Januari: Amsterdam – Málaga - Andújar

De vroege vlucht van Amsterdam naar Málaga kwam mooi op tijd aan. Godfried heette de groep welkom in Spanje. Málaga ligt aan de Costa del Sol, maar vandaag scheen die *so*/niet hard. Het was bewolkt en het miezerde een beetje, maar volgens Godfried was de weersvoorspelling voor de komende week goed. We reden snel noordwaarts naar het meer van Fuentedepiedra, een natuurlijk meer dat bekend staat als broedplaats van de grootste kolonie Flamingo's van Spanje. Bij de eerste plasjes zagen we meteen behoorlijk wat vogels waaronder Waterpieper, Wintertaling, Steltkluut, Watersnip en Bergeend. Op het grote meer foerageerden Flamingo's, Bergeenden en duizenden meeuwen. Kleine Zwartkop, Cetti's Zanger en Tjiftjaf hielden zich in de struikjes verscholen. De miezerregen ging over in stortregen. Maar gelukkig was er een schuilhut met honderden Slobeenden er voor, en tevens Krooneend, Tafeleend, Krakeend en Dodaars. Het was heel leuk om te zien en te horen hoe al die Slobeenden samen, dicht op een kluitje foerageerden. Een jonge Flamingo liep langs. Op een volgende stopplek ontdekten we al snel bijzondere soorten zoals Griel en Zuidelijke Klapekster. Ook de Graszanger was leuk. Maar het ontbijt was vroeg geweest en het was inmiddels al twee uur geworden. Hoog tijd voor de lunch! In een typisch spaans restaurantje waar het gezellig en warm doch rumoerig was, hebben we lekker geluncht. Daarna zijn we naar het hotel gereden in de bergen van Andújar. Onderweg zagen we veel Buizerds en een enkele Rode Wouw en vlak voor aankomst een koppeltje Rode Patrijs. Het diner was heerlijk. En na het diner stond Orion duidelijk en hoog aan de hemel. Het belooft beter weer te worden morgen.



Slobeenden op een kluitje (Foto: G. Schreur)

Dag 2 – 15 Januari: Sierra de Andújar

Het was kraakhelder en het ijs stond op de ruiten toen we op stonden. Het ontbijt hebben we iets later genuttigd dan gepland maar was desalniettemin prima. Vooral de verse jus de orange viel in de smaak. Na het ontbijt werden we getrakteerd op Blauwe Eksters, Zwarte Spreeuwen en Appelvinken. We reden langzaam de bergen van Andújar in, want er was veel te zien. Edelherten, Damherten, vechtstiertjes, Steenuiltjes, Hoppen, een Iberische Groene Specht, alles was mooi met goed weer. Het gevarieerde, natuurlijke landschap was ook prachtig. Uiteindelijk kwamen we aan in lynxenland waar we met onze neus in de boter vielen. Twee prachtige **Pardellynxen** lagen dichtbij, lekker te luieren na een nachtje stappen. We konden ze geweldig mooi bewonderen, door de kijker en de scoop en de camera. Verderop waren zelfs nog twee lynxen te zien! We kregen alle tijd om het paartje te fotograferen want uiteindelijk, na meer dan twee uur, zijn wij bij ze weg gegaan. Ze zouden daar de hele dag hebben gelegen, hoorden we later. Wij gingen op een mooi plekje lunchen en maakten een wandeling naar een oude stuwdam. Onderweg werden o.a. Goudhaan en Vuurgoudhaan gespot en op de dam zat een Blauwe Rotslijster. In een tunnel ontdekten we Schreibers- en Watervleermuizen. Vervolgens was het de beurt aan de arenden om een show weg te geven. We genoten van baltsende Spaanse Keizerarend en parende Steenarenden. Op de terugweg hadden we wederom geluk. Het lynxenpaartje van vanochtend was net actief geworden toen wij er aan kwamen. Ze liepen een heel eind samen op. We konden ze mooi volgen. Wat een dag! De regen van gisteren was ver weg en al lang vergeten toen we 's avonds weer heerlijk zaten te smullen van allerlei culinaire hoogstandjes.



Pardellynx aan de wandel (Foto: K. Greidanus)

Dag 3 – 16 Januari: Sierra de Andújar

Na het ontbijt zijn we naar de Jándula rivier gereden. Het was een beetje mistig maar het zicht was voldoende. Direct na aankomst werd een **Otter** ontdekt die al weer snel kopje onder dook. De Otter werd daarna nog twee keer kort gezien zodat uiteindelijk iedereen hem had gezien. We konden zijn spoor van luchtbelletjes goed volgen. We reden vervolgens omhoog naar het bedevaartsoord van de Virgen de la Cabeza. Eenmaal daar aangekomen keken we uit over een prachtig landschap met de mist onder ons. Het zicht was zelfs zo goed dat we de Sierra Nevada nabij Granada konden zien! Er was ook tijd en gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Op die plek fotografeerden sommige Blauwe Eksters terwijl andere intens van de zon genoten. We verbaasden ons wel over de afvalverbranding naast de kerk. Blauwe Rotslijster en veel Zwarte Roodstaart was de ietwat schrale oogst boven op de berg. Maar het weer was schitterend! De lunch bij weer een mooie picnic plaats langs de rivier leverde naast een zee van rust en stilte leuke vogels op zoals Vuurgoudhaan, de Iberische ondersoort van de Staartmees, Hop, IJsvogel, en Cirlogors. Maar de show werd gestolen door maar liefst 4 baltsende Spaanse Keizerarenden, waarvan één exemplaar heel laag langs vloog. Vervolgens maakten we een wandeling bij een stuwmeer om uiteindelijk bij de stuwdam van Encinarejo te gaan posten met de hoop weer Lynx en Otter te zien. De eerste lukte helaas niet. Het leek zo makkelijk gisteren... De otter werd wel weer gezien. We zagen bovendien 3 Iberische Groene Spechten, Rotsmussen, een Dwergvleermuis sp., en 3 stevige Wilde Zwijnen. In de schemering wilden 6 Edelherten de brug passeren waar wij op stonden. We gaven ze vrije baan, maar ze vertrouwden ons toch niet helemaal. Zo eindigde een fantastische dag met windstil en zonnig weer. In Nederland was het op die dag regenachtig, koud met wind en onweer.



Zwarte Roodstaart (Foto: K. Greidanus)

Dag 4 – 17 Januari: Sierra de Andújar

Vandaag stond een excursie met lokale gidsen op het programma. In het donker en de mist stapten we in de 4x4 terreinwagens voor een mooie safari. Zij zorgden voor koffie, magdalenas, water, lunch, dus we hoefden ons nergens zorgen over te maken. De mist was mooi met de opkomende zon, maar het trok al snel open. We keken al niet meer naar de vele Dam- en Edelherten. Na een korte wandeling kwamen we aan bij de eerste post met mooi uitzicht op een natuurlijke helling met kans op Pardellynx. We vonden wel een Steenarend en vele Rode Patrijzen maar geen kat. De gidsen hielden een introductie over de situatie van de Iberische Lynx hetgeen zeer interessant was. Daarna dronken we een kopje koffie op een mooi plekje met magdalenas en brood met olijfolie! Die olijfolie wordt hier werkelijk te pas en te onpas tevoorschijn gehaald. Maar deze was wel bijzonder lekker. Tsja, je zit niet voor niets in Jaén, de olijfolie provincie van Spanje bij uitstek. Vervolgens reden we rustig aan naar een privé landgoed. Hier werden we getrakteerd op een overheerlijke picniclunch met fantastisch uitzicht. We zaten in onze luie stoelen te genieten van de lunch, het landschap, het zonnetje, en het gezelschap terwijl 3 Steenarenden langs vlogen. Die middag hebben we serieus gezocht naar de Pardellynx maar tevergeefs. Hij gaf niet thuis, helaas. Daarvoor in de plaats zagen we o.a. een paar schorpioenen, tarantula's (wolfspinnen) met baby tarantula's op het achterlijf. Andere hoogtepunten tijdens die relaxte middag waren de Steenuilen, Alpenkraaien en Hoppen. In de schemering besloten we om de zoektocht te staken. Op dat moment werden we ervan bewust hoeveel geluk we hadden gehad die eerste dag. Het diner smaakte als gewoonlijk super!



Zoeken en speuren in het zonnetje (Foto: G. Schreur)

Dag 5 – 18 Januari: Sierra de Andújar

De laatste hele dag van deze reis wordt altijd ingevuld afhankelijk van de waarnemingen van de dagen er voor. We besloten om in het gebied van Andújar te blijven om zodoende soorten te kunnen bijschrijven die we hadden gemist in de voorgaande dagen zoals Provençaalse Grasmus, Grijze Gors, Spaanse Steenbok, Moeflon, etc... Uiteraard wilden we we ook nog eens Pardellynx en Otter waarnemen. 's Ochtends gingen we posten bij de rivier waar we eerder Otter hadden gezien. Vandaag verscheen hij echter niet. Het was desalniettemin heerlijk om de natuur te zien ontwaken in zo'n prachtig gebied. We zagen wel mooi Kleine Zilverreiger, Appelvinken en Staartmeesjes. En op de weg terug naar het hotel zagen we weer het wit schitteren op de voorvleugels van twee Spaanse Keizerarenden. Tijdens de koffie bestelden we broodjes met omelet en runderlapjes voor de picnic. Daarna reden we naar een stuwdam waar we kans zouden hebben op de Spaanse Steenbok. En, warempel, ditmaal zagen we ze meteen. Uiteindelijk zelfs zo'n 10 exemplaren. Schijnbaar spelenderwijs bewogen ze zich omhoog over een bijna verticale rotswand. Indrukwekkend! Rotsduif was ook een nieuwe soort. Ondertussen genoten we van de zon, de rust, de stilte, en het overheerlijke broodje. Super! Op deze dag stormde het heel heftig in Nederland. Na de lunch konden we nieuwe soorten noteren zoals Provençaalse Grasmus, Grijze Gors en een jonge Havik. De Spaanse Keizerarend, Vale en Monniksgieren, Edel- en Damherten werden al gewoon bevonden. Vervolgens werden de posities weer ingenomen ter observatie van de Pardellynx. We bleven volhouden, met veel geduld, speurend tot aan zonsondergang. Uiteindelijk werd de **Pardellynx** gevonden op nog geen 20 meter van een geluksvogel. Hij maakte meteen een foto alvorens de andere te waarschuwen. De Lynx verdween helaas vrij snel in de bosjes. Uiteindelijk zagen 3 van de 7 deelnemers deze beeldschone kat. Het is ze van harte gegund! Toch weer een enerverende afsluiting van een fantastische dag! Zoals gebruikelijk aten en dronken we weer veel te veel deze avond. Wat een traktatie elke dag!



Weer een Pardellynx!!! (Foto: V. Moura)

Dag 6 – 19 Januari: Andújar – Málaga - Amsterdam

De dag van vertrek was toch nog een hele excursie dag, want de vlucht vertrok pas laat. We namen afscheid van het hotel met restaurant en het prachtige gebied. Na een koffiestop bezochten we een landbouwgebied want daar zouden leuke soorten te zien zijn. Dat viel wat tegen. We konden alleen de Smient noteren als nieuwe soort. Maar de Grauwe Gors liet zich ook goed bekijken. Vervolgens reden we verder naar Málaga waar we lunchten nadat we kennis hadden gemaakt met de luidruchtige Monniksparkieten. En toen hadden we nog een hele middag om te vogelen in een heel leuk wetland vlak naast het vliegveld. Tijdens een heerlijke wandeling, met zeer aangenaam weer, werden we verrast met 6 Witkopeenden, 2 Dwergarenden, Flamingo's, Geoorde Fuutjes, Steltkluten, een Kluut, Drieteenstrandlopers, Bontbekplevier, een IJsvogel, en nog veel meer. We wierpen ook nog een blik over zee. Dat was de moeite waard want er vlogen veel Janvangenten die regelmatig in zee doken. Spectaculair! Het leverde tevens waarnemingen op van twee Grote Jagers en vlak voor ons zat een Steenloper. Dat waren de laatste soorten van deze reis. Het was tijd om de verrekijker op te bergen. We begaven ons naar het vliegveld waar we met enige vertraging naar Schiphol vertrokken. Zo kwam een einde aan een zeer geslaagde reis.



Witkopeend (Foto: K. Greidanus)

Ik kijk met heel veel plezier terug op deze fijne reis. De schitterende waarneming van Pardellynx tijdens de eerste ochtend haalde meteen de druk van de ketel. Daarna hebben we rustig kunnen genieten van het landschap, het zonnige weer en vele andere bijzondere diersoorten, zoals Otter, Spaanse Steenbok, Spaanse Keizerarend, Monniksgier, Blauwe Ekster en Provencaalse Grasmus om er maar een paar te noemen. Het was bovendien gezellig en we hebben heerlijk gesmuld in het restaurant van het hotel. Kortom, super! Dank aan alle deelnemers en hopelijk tot een volgende keer!

La Codosera, 22 januari 2018

Godfried Schreur



Zonsondergang in de Sierra de Andújar (Foto: E. Böhmer)



Vale Gier (Foto: V. Moura)



Spaanse Keizerarend (Foto: G. Schreur)



Blauwe Ekster (Foto: V. Moura)



Blauwe Rotslijster (Foto: S. Baggen)



Wild Zwijn (Foto: K. Greidanus)



Jándula-rivier bij zonsopkomst (Foto: E. Böhmer)



Hop (Foto: K. Greidanus)



Provencaalse Grasmus (Foto: S. Baggen)



Sierra de Andújar in de mist (Foto: E. Böhmer)



Ijsvogel (Foto: G. Schreur)



Edelhert (Foto: V. Moura)



Spaanse Steenbok (Foto: E. Böhmer)