

The Farne Islands | fotografiereis

17-21 juni 2019



Papegaaiduiker | The Farne Islands | 18 juni 2019 | Foto: Harvey van Diek

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Locatie



De Farne Islands

Reisverslag

Dag 1: 17 juni | Amsterdam – New Castle – Seahouses – Inner Farne

In alle vroegte staan zes enthousiaste deelnemers voor de fotografiereis naar de Farne Islands te wachten op Schiphol. Een van de deelnemers uit België moet nog van een andere vlucht komen dus die is wat later. Prima, korte vlucht naar New Castle met zelfs nog tijd voor een broodje en kop koffie. Een goed begin. De autohuur verloopt ook vlot en als de reisleader eenmaal weet hoe dat ook al weer zit met een automaat kan de trip echt beginnen. Rond 10.30 zijn we in het hotel en hebben zin in de middagtrip naar Inner Farne voor de eerste kennismaking met o.a. de Papegaaiduikers. Als sardientjes zitten we in het bootje gepropt, maar niet later zetten we dan toch echt voet aan wal. Vandaag voor een uurtje, morgen, als alles goed gaat, twee uur. Het is een af en aan vliegen van allerlei zeevogels, maar de Papegaaiduikers hebben onze speciale aandacht. Ze vliegen af en aan met de snavel met visjes. Daar willen we wel goede foto's van hebben. Zoals altijd is de fotografietijd veel te kort, maar de eerste kennismaking smaakt naar meer. Aan het einde van de middag zijn we weer terug in Seahouses en brengen een bezoekje aan de haven waar zo'n 75 Eiders liggen te wachten. Te wachten op brood... Als tamme parkeenden staan ze om ons heen terwijl er iemand wat brood voert. Mooi gezicht en de camera's maken overuren. Tevreden keren we naar het hotel en we blijken de eerste dag al 52 vogelsoorten te hebben gezien. Een mooi begin!

Dag 2: 18 juni | Seahouses – Staple Island – Inner Farne

Om half 8 aan het ontbijt. Het is mooi weer dus de kans is groot dat de boot vaart en we aan kunnen meren op beide eilanden. Da's heel goed nieuws. Om half 10 varen we inderdaad naar Staple Island. Niet alleen veel vogels, maar ook veel vogelaars en fotografen. In file lopen we naar boven. De Papegaaiduikers vlak bij de trap kijken ons glazig aan. Wat zijn het toch geweldige vogels. Er vinden veel voedselvluchten plaats en dus worden ze voortdurend belaagd door Kleine Mantelmeeuwen en Kokmeeuwen die bovenop elke landende Papegaaiduiker met visjes duiken. Arme vogels. Gelukkig gaat het ook vaak goed en zodra een Papegaaiduiker landt duikt hij meteen het hol in. Veilig voor de hongerige meeuwen. Ook de andere zeevogels als Alken, Zeekoeten en Kuifaalscholwers hebben jongen en laten zich fraai fotograferen. Op Inner Farne worden we weer massaal belaagd door de Noordse Sterns die op het pad broeden. Regelmatig wordt iemand op zijn kop of in het oor gepikt. Hilarisch. In een nest van een Kuifaalscholwer vlak langs het pad heeft zich een klein drama voltrokken. De twee kleine jongen zijn dood.

Een van de ouders staat een beetje mistroostig voor zich uit te staren. De natuur is soms hard. Dat ervaren we ook later als we terugrijden naar het hotel en in de verte een politieauto zien staan. Een politieagent staat langs de kant van de weg en houdt een reebok in bedwang. Het arme dier is waarschijnlijk aangereden. Als we onze hulp aanbieden blijkt dat de dierenambulance al onderweg is. Triest! Bij de plasjes even buiten Seahouses zien we kortstondig een Zwartkopmeeuw. Helaas vliegt hij na een paar minuten op dus hebben we hem niet heel mooi kunnen zien.

Met een klein wandelclubje maken we in de omgeving van het hotel nog een avondwandeling. Wat een mooi avondlicht! De Ringmus en Roodborst zijn nieuw voor de lijst.



Brutale rakkers die Kokmeeuwen | Inner Farne | Engeland | 18 juni 2019 | Foto: Harvey van Diek

Dag 3 : 19 juni | Holy Island – Coquet Island

Dag drie alweer. Vanwege het lage water gaan we deze ochtend naar Holy Island, een dorpje dat alleen met laag water bereikbaar is. Na het ontbijt vertrekken we naar deze mooie plek. Helaas is het wat bewolkt, maar dat past ook wel weer bij het landschap. Bij het kasteel Lindisfarne van Holy maken we een uitgebreide wandeling. Drie zaagbekken op zee blijken Grote Zaagbekken te zijn. Toch niet echt algemeen hier. Een jonge Oeverpieper zit zich uitgebreid te poetsen. In de plaatselijke pub nemen we een heerlijke bak koffie met taart. De lunch genieten we in Seahouses en voor we het weten zitten er twee (de reisleader en de jongste deelnemer uit België) verwickeld in een popquiz. Wie het eerst het nummer raadt wat gedraaid wordt krijgt een punt. De reisleader krijgt dik aan de broek met 7-1, tot grote vreugde en hilariteit van de anderen...

In de middag rijden we naar Coquet Island ten oosten van Seahouses in de hoop een glimp op te vangen van de Dougalls Sterns die hier zouden broeden. Helaas is de afstand naar het eiland te groot, ook met een telescoop om er een Dougalls uit te pikken. Bij een klaprozeveld maken we kleurrijke sfeerplaatjes.

Dag 4: 20 juni | St Abbs Head – Lammermuir Hills

Vandaag een vol programma met in de ochtend naar St Abbs Head net in Schotland en dan de middag via Lammermuir Hills voor het Schots Sneeuwhoen weer terug naar het hotel. De uitzichten op St Abbs Head zijn fenomenaal in combinatie met de fraaie wolkenluchten. Hier ook weer veel zeevogels en ook enkele Jan-van-Genten er tussen. De distelvlinderinvasie die Nederland aandoet heeft ook de oostkust van Engeland bereikt. Overal vliegen -grotendeels- afgevlagen Distelvlinders. Het blijkt een van de grootste invasies ooit. Een andere vogelaar/fotograaf wijst ons op een Slechtvalk die op een uitstekende rots zit. Na veel turen en zoeken vinden we hem uiteindelijk. Sterker nog, het blijken er zelfs twee te zijn.

Nieuw voor de nog steeds groeiende vogellijst. In het dorpje genieten we van een heerlijke lunch. Een van de deelnemers vindt het zelfs tijd voor een lobster (kreeft).

Na de lunch rijden we naar Lammermuir Hills op zoek naar het Schots Sneeuwhoen. Eenmaal op de juiste plek aangekomen is het een kwestie van speuren naar kopjes boven het heideveld uit. Al snel wordt de eerste gevonden en volgen er nog veel meer. Het waait stevig in dit open landschap dus de truien en jassen blijven aan. Regelmatig zien we ook jonge Schots Sneeuwhoenders die stiekem proberen weg te sluipen. Gelukkig ook nog jodelende Wulpen en een Watersnip. Onderweg naar huis pikken we nog een verdwaalde Kalkoen in een weiland op. Lachen! Weer terug in het hotel geniet bijna iedereen van een overheerlijke lasagne met salade en een biertje. Het is de laatste avond dus tijd om de soort van de trip te bespreken. Bijna iedereen vindt toch de Papegaaiduikers met visjes in de snavel het hoogtepunt van deze trip. En ze zijn natuurlijk ook helemaal geweldig!



Een vrouwtje Schots Sneeuwhoen met jong | Lammermuir Hills | Schotland | 20 juni 2019 | Foto: Harvey van Diek

Dag 5: Cheviot Hills – Sunny Farm – New Castle

De laatste ochtend alweer. We gaan zoeken in de landschappelijk zeer fraaie Cheviot Hills naar de Waterspreeuw en Rode Patrijs want die ontbreken nog op de lijst en natuurlijk op de foto. In Cheviot Hills lopen we zo'n kilometer langs een snelstromend beekje, maar de Waterspreeuw geeft niet thuis. Helaas. De Rode Patrijs doet gelukkig wel wat er van hem verwacht wordt en als grote bonus vliegt een Rode Wouw door het dal. Daar hebben we niet op gerekend.

Na wat inkopen voor thuis bij Sunny Farm vlak bij het hotel nemen we voor de laatste keer een lunch in het hotel. De lasagne is niet aan te slepen...

Met een totaalijst van 90 soorten en vele duizenden foto's keren we tevreden huiswaarts. Mooie afscheidswaarden van de deelnemers en een dikke knuffel van en voor iedereen. We hebben een top-trip gehad met veel lol en mooie soorten. Vanaf deze plek nogmaals bedankt iedereen en op naar nieuwe vogelavonturen.

Harvey van Diek | 16 juli 2019