

NOORD SPANJE: Wolven, Beren en Zeevogels

22 – 29 Augustus 2018



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisverslag

Dag 1 – 22 augustus 2018 Amsterdam – Bilbao - Potes

De vlucht van Schiphol naar Bilbao verliep soepel en volgens schema. Ik had mijn groene bus reeds in de parkeergarage van het vliegveld klaar staan dus we konden meteen vertrekken richting de Picos de Europa. Naarmate we dichterbij het Cantabrisch Gebergte kwamen werd het landschap steeds mooier. Toen we even stopten om de benen te strekken werd de eerste Dwergarend ontdekt en onderweg zagen we ook de eerste Vale Gieren. Er zouden nog vele volgen in de loop van de reis. Ons eerste onderkomen was charmant rustiek en had een prachtig uitzicht over de bergen en omliggende valleien. Bij aankomst werden we verwelkomd door onze vriendelijke en behulpzame gastheer en –vrouw en tevens door een overvliegende Slechtvalk. Onder het genot van een koel biertje zochten we in het schitterende berglandschap naar meer vogels. Het biologische diner was lekker en tussen de gangen door heeft iedereen zich voorgesteld. Het was meteen gezellig en dat zou zo blijven tot het einde van de reis.



Uitzicht op de Picos de Europa vanaf ons eerste hotel (Foto: Nils Taal)

Dag 2 – 23 augustus 2018 Fuente Dé – Picos de Europa - Boca de Huérgano

Na het ontbijt gingen we meteen op pad, richting het Nationaal Park van Picos de Europa. Het was bewolkt. We reden omhoog naar de “cable car” van Fuente Dé. Voordat we het wisten stonden we met z’n allen in de wagon die ons in 4 minuten tijd 750 meter hoger, boven de boomgrens, zou afzetten. Halverwege de “vlucht” doorkruisten we het wolkendek dat ineens als een wollen deken onder ons, in de vallei, lag. Het omringende berglandschap was adembenemend. Bij aankomst in het hooggebergte werden vrijwel meteen twee alpenheggemussen ontdekt. We namen de tijd om ze goed te bekijken en te fotograferen. Een Vale Gier kwam op ons af gevlogen en ging zitten op een mooie afstand om hem beter te bekijken. Even later werden ook Alpenkauwen en Rode Rotslijsters gespot. Toen volgde een wandeling van ongeveer een uur naar een rotswand waar we een goede kans zouden hebben om de Rotskruiper te zien. Onderweg zagen we meerdere Alpenheggemussen, Waterpiepers, Kneutjes en Tapuiten. Bij de betreffende rotswand zagen we in principe niets, maar na goed zoeken ... ¡BINGO! een Rotskruiper, echter niet op de wand zelf maar op rotsblokken daaronder. De Rotskruiper liet zich goed bekijken en fotograferen (foto omslag). Op de terugweg kwamen er meer Alpenkauwen en Alpenkraaien te voorschijn. Noemenswaardig is ook de leucistische Zwarte Roodstaart met witte vleugels en staart. Na de lunch op grote hoogte daalden we weer af naar de vallei. Vervolgens zijn we gaan rijden richting het volgende hotel. We stopten op mooie uitzichtpunten. Zodoende zagen we o.a. een paartje Goudvink en Vetblad. Op de bergpas van San Glorio deden we een poging om de Citroensijs te zien. We zagen vele Bonte Vliegenvangers, een paar Kruisbekken en heggemussen, maar de doelsoort bleef verscholen. We hoorden hem wel. Twee deelnemers lukte het uiteindelijk om de Citroensijs te zien en zelfs te fotograferen en filmen. Na de check-in in het hotel volgde een auto excursie met als doel: Wilde Kat. Zodra de zon en dientengevolge de temperatuur daalden werd er langs de weg een Wilde Kat gevonden. We stopten redelijk dichtbij en de Kat bleef gewoon zitten. Wat een prachtig beest!!! Een Boompieper op de draad erboven hield hem ook goed in de gaten. Voldaan keerden we terug naar het hotel. Het avondeten smaakte prima!



Schitterend hooggebergte van de Picos de Europa (Foto: Godfried Schreur)



Alpenkauw (Foto: Godfried Schreur)



Wilde Kat (Foto: Paul Borgerding)

Dag 3 – 24 augustus 2018 Bergen en valleien rondom Riaño

Vroeg op voor de eerste van de drie wolven-excursies. Na een kopje koffie met lekkere “bizcocho” (Spaanse cake) werden we opgehaald door onze lokale gidsen met 4x4 terreinwagens. We reden over een onverharde weg de bergen in. Vervolgens moesten we nog vijf minuten lopen om uitzicht te krijgen over een helling waar een roedel wolven zich schuil zou houden. En inderdaad, ze waren aanwezig! We zagen die ochtend uiteindelijk twee jonge wolven. Het was behoorlijk ver weg maar met de telescoop waren ze goed te zien. Het was prachtig om ze in hun natuurlijke omgeving en met natuurlijk gedrag te kunnen gadeslaan. Onze aandacht werd verder nog getrokken door Griuze Gors, een familie Grauwe Klauwier en een roepende Bosuil. We keerden tevreden terug naar het hotel, waar de brunch op ons stond te wachten. We wilden de rest van de ochtend/voormiddag nog benutten dus we zijn meteen weer op pad gegaan om een relaxte wandeling te maken dicht bij het hotel. Hoogtepunt was het moment dat een paartje Aasgieren vlak boven ons hoofd een paar rondjes draaide. Griuze Gors, Dwergarend en Wespandief waren andere leuke vogels. Er werden bovendien veel vlinders gezien waaronder Kardinaalsmantel en Morgenrood. Toen was het tijd voor siësta, de enige rustpauze van de dag! Nadien zijn we op de brug over de beek naast het dorp gaan vogelen. Waterspreeuw liet zich niet zien, maar Grote Gele Kwikstaart en Roodstuitwaluw wel en er kwam ook nog een IJsvogel langs gevlogen. Daarna stond er nóg een excursie op het programma, wederom met lokale gidsen en jeeps. Die namiddag/avond gingen we posten op een plek met mooi uitzicht op een berghelling. Hier zou ook de Bruine Beer wel eens gezien worden. Die zagen we niet en Wolf evenmin, maar we ontdekten wel meerdere Cantabrische Gemzen en Edelherten. De prachtige zonsondergang vormde een mooie afsluiter van deze prachtige dag.



Aasgier (Foto: Mark Scheffers)

Dag 4 – 25 augustus 2018 Riaño – Somiedo - Villablino

Wederom vroeg op pad met het doel om de Wolf te zien en hopelijk de waarneming van gisteren te verbeteren. We gingen naar dezelfde plek als gisterochtend. Meteen na aankomst werd een volwassen wolf ontdekt en even later nog één. Het werd langzaam aan lichter. Onze lokale gids, Laura, ontdekte 2 jonge wolven samen in het zonnetje. Eén van die twee wolven hebben we uiteindelijk lang kunnen volgen. Hij was bezig het gebied te exploreren rond de vaste verblijfplaats van de roedel. We keken ook even naar een tiental Cantabrische Gemzen die over de kam van een berg huppelden. Onder de vogelsoorten die we tijdens die excursie zagen zijn de Boomleeuwerik en de Iberische Klapekster noemenswaardig. Deze waarneming van Wolf verbeterde zeker de observatie van gisteren. Wat een mooie ochtend! Een fijn afscheid van het oostelijk deel van het Cantabrisch Gebergte. Er stond ons een flinke rit voor de boeg naar het volgende, verder westelijk gelegen, hotel. Het landschap onderweg was indrukwekkend dus we kwamen ogen tekort. Een stop bij een stuwdam leverde mooie waarnemingen van Rotszwaluwen op. Bij een restaurant waar een Dwergarend vloog, hebben we een compleet dagmenu gegeten om vervolgens door te rijden. Onderweg werd een Slangenarend gespot. Hij was op jacht, regelmatig biddend dan weer in glijvlucht naar een volgend plekje. Mooie waarneming! Bij Villablino zijn we eerst even bij een beekje gaan kijken. Meteen werd een familie Waterspreeuwen gevonden. Leuk om zowel volwassen als jonge vogels te zien! En is het nou een rood- of een zwartbuik? Verder vlogen er veel vliegenvangers heen en weer, zowel Grauwe als Bonte. Het was een mooie gelegenheid om het verschil tussen de twee soorten te bestuderen. Na het inchecken en bezoek aan een supermarkt zijn we zuidelijk van Villablino een mooi berglandschap in gereden. Hier worden ook regelmatig beren waargenomen, maar we zouden ze die avond niet vinden. Terug in het hotel werd geproost op een mooie dag. En wat hebben we weer geboft met het weer!



Iberische Wolf (Foto: Godfried Schreur)

Dag 5 – 26 augustus 2018 Natuurpark Somiedo

Na een vroeg ontbijt reden we naar Somiedo om op een bekende “beren-observatie-post” ons geluk te beproeven met de Bruine Beer. Somiedo staat bekend als één van de gebieden met de hoogste dichtheid van Bruine Beren van Spanje. We ontdekten een Wilde Kat, Gemzen en een Steenarend. We probeerden het ook op een andere locatie. Echter deze eerste serieuze poging om Bruine Beer te zien bleef helaas zonder succes. Het bergachtige gebied zag er veelbelovend uit, dus we hielden goede moed voor vanmiddag. Dan maar een kopje koffie met uitzicht op een rotspartij met Vale Gieren! In Pola de Somiedo bezochten we tevens het berencentrum waar een mooie film over dit gebied en de Bruine Beer vertoond werd. Tijdens een korte wandeling in een vallei zagen we Vuurgoudhaan. En bij een bergpas ontdekten we Grauwe Kiekendief, Tapuit, Paapje, Boomleeuwerik, Iberische Gele Kwikstaart en veel Kneutjes. De vermoeidheid begon ons op een gegeven moment parten te spelen door al die vroege ochtend en late avond excursies en we besloten een rustmoment in te bouwen in een dennenbos. Sommige gingen vrolijk door met vogels kijken terwijl andere even een uiltje knapten. In de namiddag namen we plaats op dezelfde beren observatie post als die ochtend. Want volgens de informatie was dat de plaats met de beste kansen. Die avond hadden we meer geluk. Na lang zoeken en speuren vonden we een zeer donkere Bruine Beer! We konden hem volgen terwijl hij de struiken afstroopte op zoek naar besjes van de Alpenvuilboom. Schitterend! Het schemerde al behoorlijk toen we besloten om naar het hotel terug te keren voor de broodnodige nachtrust. Het was weer een mooie dag geweest!



Speuren naar Bruine Beer (Foto: Godfried Schreur)

Dag 6 – 27 augustus 2018 Villablino - Somiedo - Avilés

Deze ochtend stond de laatste berenexcursie op het programma, ditmaal met een lokale gids. We installeerden ons op de bekende plek en al snel ontdekte één van ons een beer en nog één. Twee beren, een licht gekleurde en een donkere (Zipi en Zapi), liepen op een puinhelling en stopten bij de struiken om zich tegoed te doen aan de vruchten. Deze beren hebben we beter en langer kunnen zien dan de beer van gisteren. Het licht was ook veel beter. Maar op een gegeven moment gingen ze een beukenbos in en verdwenen voor langere tijd. We besloten om ook nog eens op een andere locatie ons geluk te beproeven. Daar hield onze lokale gids een introductie over de Bruine Beer in het Cantabrisch Gebergte. We kregen uitleg over het gebied, de flora en fauna, en de rol van de mens in het landschap en de bescherming van de Beer. Heel interessant! Daarna namen we afscheid van onze gids en dronken we het gebruikelijke kopje koffie. Vervolgens reden we verder noordwaarts, richting de kust van Asturië. We lunchten op een mooie picknickplaats, onder grote Tamme Kastanje bomen, waar een paartje Glanskop werd opgemerkt. Op de kaart werd de gevolgde route tot nu toe bekeken. Eenmaal bij de noordkust van Spanje zijn we naar de Kaap van Cabo de Peñas gegaan. Bij de imposante kliffen zagen we Slechtvalken, Kuifaalscholvers, Zwarte Spreeuwen, dolfinen en een Koninginnepage. Het was lekker warm tijdens de wandeling langs de kliffen en door de heidevelden. Het vierde en laatste hotel was ook comfortabel en aangenaam, net als de voorgaande hotels. Maar deze had een iets luxere uitstraling. We lijsten op het terras onder het genot van een drankje en dineerden in het bijbehorende restaurant. Niet onbelangrijk: ook in dit hotel waren het diner en de wijn weer dik in orde.



Bruine Beer (Foto: Paul Borgerding)

Dag 7 – 28 augustus 2018 Boottocht op de Cantabrische Zee

Vandaag stond een boottocht op de Cantabrische Zee op het programma. De omstandigheden waren optimaal met een kalme zee en weinig wind. We voeren met een ruime catamaran de haven uit, de zee op. Al snel zagen we de eerste Noordse en Grauwe Pijlstormvogels. Ook de eerste Jan van Genten en Stormvogeltjes werden al snel opgemerkt. Er hing een groepje meeuwen achter de boot want er werd continu visafval gestrooid. De Grote Jager kwam twee maal langs om de meeuwen lastig te vallen. Op een gegeven moment kwamen we een groepje Gewone Dolfijnen tegen! Ze zwommen voor de boot met ons mee, zo nu en dan uit het water springend. Wij gingen voor bij de boeg liggen en konden de ze bijna aanraken. Iedereen genoot van de dolfijnen. “Van dolfijnen wordt je blij” zei iemand. Wat een prachtige ervaring! Na een tijdje hielden ze het voor gezien en verdwenen ze net zo snel als ze waren opgedoken. We richtten ons weer op de vogels. Soms was het een tijdje stil en was er niets te zien en dan opeens vlogen er weer vogels rond de boot. Zo merkten we een groep vogels op die op een plek vlogen waar ook dolfijnen aan het jagen waren. Naast Stormvogeltjes en Jan van Genten waren ook Kuhls Pijlstormvogels en een Vale Pijlstormvogel aanwezig. Zodoende zagen we uiteindelijk vier soorten pijlstormvogels: Noordse, Grauwe, Kuhls en Vale. Op volle zee werd ook een zangvogeltje ontdekt die op de boot wilde landen. Het bleek een Fitis te zijn. Het was indrukwekkend om die kleine vogel over die immense zee te zien vliegen. Op de terugweg kwamen we nogmaals een groep Gewone Dolfijnen tegen die even met ons op zwom. Weer genieten! We bedankten de kapitein en Juan voor de fijne tocht en reden naar het hotel te gaan om de koffers te pakken. Het einde van deze mooie reis kwam helaas steeds dichterbij. We zaten met gemengde gevoelens aan het laatste avondmaal. Aan de ene kant voldaan en tevreden over al het moois dat we reeds gezien en beleefd hadden, en aan de andere kant met tegenzin naar de dag van morgen. We memoreerden de mooiste momenten van reis: Wolf, Beer, Rotskruiper, Waterspreeuw, te veel om op te noemen.



Gewone Dolfijn (Foto: Godfried Schreur)



Grote Jager (Foto: Mark Scheffers)



Kuhls Pijlstormvogel (Foto: Godfried Schreur)

Dag 8 – 29 augustus 2018 Avilés - Bilbao

De laatste dag al weer... Er was vandaag nog tijd om te vogelen want de vlucht vertrok pas in de middag, maar het weer werkte niet mee. Voor het eerst regende het, en niet zo'n beetje, het regende bijna de hele dag door. Tot nu toe hadden we prachtig weer gehad dus we mochten niet klagen. We reden naar het getijdegebied van Santoña en schuilden in een vogelkijkhut. Daar konden we Krakeend, Zwartkopmeeuw, Grote Stern, Wulp, Steenloper en Kluut noteren. Bij het dorpje zagen we bovendien Georde Fuut, Tureluur, Dodaars en de jachttechniek van de Kleine Zilverreiger. We wilden eigenlijk een wandeling maken maar het begon steeds harder te regenen dus we besloten te gaan lunchen in een bar/restaurant. We aten bijna allemaal Horsmakreel. Tijdens deze laatste lunch werd ik als gids in het zonnetje gezet. Ik bedankte op mijn beurt alle deelnemers voor de supergave en bovenal gezellige reis. We kwamen mooi op tijd aan op het vliegveld van Bilbao waar we afscheid namen. Tot de volgende keer!



We hebben bijna de hele week mooi weer gehad (Foto: Godfried Schreur)

We hebben zowel de Iberische Wolf, als de Bruine Beer, als de Wilde Kat goed gezien. De excursie in de hoge bergen van de Picos de Europa met de vogels van het hoog gebergte en de mooie waarneming van de Rotskruiper was een superstart van de reis. De boottocht met de zeevogels en dolfijnen was zeer geslaagd en vormde een mooie afsluiter. Tussen de start en het eind zijn er vele ornithologische en landschappelijke hoogtepunten geweest, maar ik zal deze reis vooral herinneren als een bijzonder gezellige reis. De sfeer was altijd prettig en vrolijk. Wat wil je nog meer!

Ik wil hierbij alle deelnemers hartelijk danken voor jullie positieve bijdrage! Ik hoop jullie allemaal nog eens te kunnen verwelkomen op een reis van BirdingBreaks.

Tot de volgende keer!

La Codosera, 4 september 2018

Godfried Schreur



Zonsondergang in het Cantabrisch Gebergte (Foto: Nils Taal)