

NOORD SPANJE:

Wolf, Bruine Beer en Zeevogels

22 – 29 Augustus 2024

Godfried Schreur



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 22 augustus 2024 Amsterdam – Bilbao – Picos de Europa

De vlucht van Schiphol naar Bilbao verliep voorspoedig, dus we vertrokken mooi op tijd richting de Picos de Europa. Het eerste deel van de rit volgde de kustweg met uitzicht op de Golf van Biskaje, klifkusten en verschillende stranden. We zagen langs dit traject o.a. Koereiger, Kleine Zilverreiger en Ooievaar. Naarmate we dichterbij het Cantabrisch Gebergte kwamen werd het landschap steeds natuurlijker. We sloegen linksaf, het binnenland in. De weg leidde ons door een prachtige kloof met Vale Gieren, steeds verder stroomopwaarts. Toen we even stopten om de benen te strekken werden de eerste Dwergarend, Slangenarend en Wespendif ontdekt. Ons eerste hotel lag al behoorlijk hoog, in de bergen, naast een beek. Bij aankomst werden we verwelkomd door drie Waterspreuwen en een Grote Gele Kwikstaart! Na inchecken maakten we een wandeling door het bos naast het hotel. We zagen de “normale” bosvogels en we hoorden een Middelste Bonte Specht. Onder het genot van een drankje deden we een voorstelrondje en werd een korte inleiding gehouden over de komende reis. Het diner was lekker en het was meteen gezellig. De kop was eraf en de toon gezet voor de komende dagen.



De Picos de Europa (op de achtergrond) vormen het centrale en hoogste gedeelte van het Cantabrisch Gebergte.

Dag 2 – 23 augustus 2024 Picos de Europa – Monte de Riaño

Na het vroege ontbijt reden we nog een kwartiertje verder omhoog door een indrukwekkend landschap van beboste berghellingen, naar de kabelbaan. De eerste wagon van de dag zette ons in 4 minuten tijd 750 meter hoger af in het hooggebergte van het Nationaal Park “Picos de Europa”. Een familie Alpenheggemussen zat ons al op te wachten en liet zich gewillig bewonderen en fotograferen. Een Vale Gier zat zich op te warmen met de eerste zonnestrallen over het rotsige en boomloze berglandschap. Toen volgde een wandeling van een klein uurtje naar een rotswand waar we een goede kans zouden hebben om de Rotskruiper te zien. Onderweg zagen we meer Alpenheggemussen, Kneutjes, Tapuiten, maar onze aandacht ging natuurlijk vooral naar de rossige Cantabrische Gemzen. Eenmaal aangekomen bij de betreffende rotswand zagen we in principe niets, maar na goed zoeken ... jawel hoor... ¡Goed gevonden hoor! De eerste zat nogal ver, maar de tweede Rotskruiper zat dichterbij en liet zich goed bekijken. Op de wandeling terug kwamen er meer Alpenkauwen en enkele Alpenkraaien tevoorschijn. Ook Aasgier en Raaf kwamen laag overvliegen. Na de lunch in het hooggebergte lieten we ons aan de kabel weer naar beneden glijden. Bij het benedenstation zaten enkele mezen waaronder Zwarte Mees. Vervolgens reden we richting het volgende hotel. We stopten op mooie uitkijkpunten. Daar zagen we o.a. Vetblad en Parnassia. Op een bergpas deden we een poging om de Citroensijs te vinden. We zagen wel Bonte en Grauwe Vliegenvanger en heel veel vlinders, maar de doelsoort gaf helaas niet thuis. Even later, in het hotel, hadden we even rust voor het avondeten, dat wederom prima smaakte. Morgen vroeg op, dus op tijd naar bed!



Op zoek naar de Rotskruiper in de Picos de Europa



Alpenkauw



Aasgier



Alpenheggenmus



Cantabrische Gems

Dag 3 – 24 augustus 2024 Bergen en valleien rondom Riaño

Inderdaad, vroeg op voor de eerste van de twee wolven-excursies... Na een kopje koffie met “magdalenas” (een soort Spaanse muffin) werden we opgehaald door onze lokale gidsen met 4x4 terreinwagens. Die jeeps bleken hard nodig te zijn want we reden even later over steile zandpaden steeds verder het ruige en onherbergzame, maar o zo mooie, natuurgebied van de Montes de Riaño in. Vervolgens moesten we nog tien minuten lopen om uitzicht te krijgen op een bergkam waar een roedel wolven zich schuil zou houden. Het was behoorlijk fris en terwijl het leven op de hellingen en in de valleien ontwaakte, werd ons geduld op de proef gesteld Edelherten met grote geweien, Zwarte en Kuifmees zorgden voor de nodige afleiding. Uiteindelijk werd een jonge Wolf met snelle tred op de bergkam ontdekt. Op de top hield hij staande, en daar kwam nog een wolf tevoorschijn! We zagen die ochtend twee jonge wolven. Het was behoorlijk ver weg maar met de telescoop waren ze goed te zien. Onze aandacht ging verder nog naar Grauwe Klauwier, Sperwer en een Iberische Groene Specht. We keerden tevreden terug naar het hotel, waar we genoten van een spaanse brunch met lekkere koffie. We wilden de rest van de ochtend optimaal benutten dus we zijn meteen weer op pad gegaan om een wandeling te maken dicht bij het hotel. Bij de rivier zaten Waterspreeuw, Grote Gele Kwikstaart, en vlogen Roodstuit- en Rotszwaluwen. Andere leuke soorten die ochtend waren Rotsmus, Staartmees (ssp. irbii), Boompieper en Slangenarend. Er werden bovendien veel vlinders gezien waaronder Kardinaalsmantel en Morgenrood. Na de overvloedige, warme lunch was het tijd voor siësta, de enige rustpauze van de dag. In de namiddag stond er namelijk nóg een wolven-excursie op het programma, wederom met lokale gidsen en jeeps. De avontuurlijke bergrit leidde ons nog verder de bergen in. Die avond gingen we posten op een plek met mooi uitzicht en goed licht op de andere kant van dezelfde bergkam van vanochtend. Dit keer zaten we iets dichterbij. Het geluk was met ons want al redelijk snel hadden we maar liefst 3 wolven in het vizier, het alpha-paartje van de roedel, en een subadult exemplaar. Frappant was ook het Wild Zwijn dat even later op de wolvenplek tevoorschijn kwam. De lokale gidsen vertelde ons dat het grote everzwijn zich tegoed doet aan de prooiresten die de Wolven achterlaten.

Al met al, een mooie afsluiting van alweer een topdag!



Bewijsfoto van de Wolf

Dag 4 – 25 augustus 2024 Riaño – Somiedo - Villablino

Deze ochtend gingen we op pad met het doel om Wilde Kat te zien. We vertrokken iets voor zonsopgang met net voldoende licht om de geschikte plekken af te speuren. Al heel snel was het raak. Een Wilde Kat was op jacht in het open veld, naast de bosrand, doch op behoorlijk grote afstand. Maar het bleek een bijzonder schuwe kat te zijn, want hij verstopte zich al snel in de vegetatie. We reden verder om andere geschikte plekken te verkennen. We zagen Ree, Wild Zwijn, Grauwe Klauwier, Grote Lijster, Boompieper, Glanskop en een bedrieglijke huiskat die een Wilde Kat imiteerde. Het werd al laat en toen we het bijna moesten opgeven, besloten we om een ander plekje te bezoeken voor een laatste poging. En ja hoor, niet al te ver zat daar een prachtige Wilde Kat, in het open veld. Hij liet zich vrij lang bewonderen en we konden zodoende alle kenmerken van de soort bevestigen. Voldaan en met stevige trek reden we terug richting brunch. Een fijn afscheid van het oostelijk deel van het Cantabrisch Gebergte! Er stond ons een flinke rit voor de boeg naar het westelijk deel van dezelfde bergrug. Het landschap onderweg was indrukwekkend dus we kwamen ogen tekort. Onderweg werd een Slangenarend gespot. Hij was op jacht, regelmatig biddend dan weer in glijvlucht naar een volgend plekje, steeds dichterbij. Mooie waarneming! We kregen ook een Zuidelijke Klapekster in de kijker. De picnic in het dennenbos was goed voor Iberische Tijftjaf, Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan en Vuurgoudhaan. Verder vlogen er veel vliegenvangers heen en weer, zowel Grauwe als Bonte. Na de check-in in het volgende hotel zijn we naar een mooi kleinschalig en extensief complex van hooilandjes gereden. Een wandeling leverde o.a. Paapje, Gele Kwikstaart en Grauwe Gors op. Terug in het hotel werd gepraat op een mooie dag. En wat hebben we weer geboft met het weer!



Wilde Kat

Dag 5 – 26 augustus 2024 Natuurpark Somiedo

Weer vroeg op, want vandaag gingen we op zoek naar Bruine Beer. We reden naar Somiedo om op een bekende beren-observatiepost ons geluk te beproeven. Het natuurpark van Somiedo staat bekend als één van de gebieden met de hoogste dichtheid van Bruine Beren van Spanje. We zagen in eerste instantie alleen Gemzen, maar een ervaren berenspotter vond op de verre helling een Bruine Beer en was zo vriendelijk om ons in te lichten. Uiteindelijk zagen we hem allemaal door de telescoop, ver maar desalniettemin een echte wilde Bruine Beer! Na een kopje koffie op een terras met schitterend uitzicht maakten we een wandeling door het geweldig mooie, bosrijke berglandschap. We zagen veel vlinders, Ree, Vos, Boompieper en Slangenarend. In een populair restaurant genoten we van een overheerlijke warme lunch van allerlei lokale gastronomische lekkernijen. In de middag stond nog een bergwandeling én nog een poging om Beer te zien op het programma. Tijdens de wandeling in het hooggebergte werden o.a. Rode Rotslijster, Slechtvalk en een paartje Steenarenden opgemerkt. En bij een bergpas ontdekten we een melanistische Grauwe Kiekendief die over een heideveld heen en weer vloog. In de namiddag namen we plaats op een andere beren-observatiepost. Die avond hadden we wederom geluk. Na enig zoek- en speurwerk vonden we een mooie Bruine Beer, ditmaal een stuk dichterbij! We konden hem volgen terwijl hij de struiken afstroopte op zoek naar besjes en hazelnoten. Schitterend! Het begon te schemeren toen we besloten om naar het hotel terug te keren voor de broodnodige nachtrust. Het was weer een mooie dag geweest!



Bruine Beer

Dag 6 – 27 augustus 2024 Somiedo – kust van Asturias

Deze ochtend stond de derde en laatste berenexcursie op het programma, ditmaal met een lokale gids. We installeerden ons op een (voor ons) nieuwe plek en al snel werd een beer opgespoord. Dit exemplaar liep op een rotsige helling en stopte bij elke hazelaar om zich tegoed te doen aan de hazelnoten. Deze beer hebben we beter en langer kunnen zien dan de beren van gisteren. Beter ging het niet worden! Tijdens een kleine wandeling hield onze lokale gids een introductie over de Bruine Beer in het Cantabrisch Gebergte. We kregen uitleg over het gebied, de flora en fauna, en de rol van de mens in het landschap en over de ecologie en de bescherming van de Beer. Hij wees ons bovendien op de uitwerpselen en sporen van de onbetwiste hoofdrolspeler van dit gebied. Heel interessant allemaal! Na het inmiddels gebruikelijke kopje koffie, namen we afscheid van het mooie Somiedo en reden we verder noordwaarts, richting het volgende en laatste hotel van deze reis, gelegen aan de kust van Asturië. We lunchten onderweg op een mooie picknickplaats, onder grote Tamme Kastanje bomen. In de naastgelegen beek werden een Waterspreeuw en Zuidelijke Bosbeekjuffers waargenomen. Op de kaart werd de gevolgde route toegelicht. Het vierde en laatste hotel was ook comfortabel en aangenaam, net als de voorgaande, maar deze had een iets luxere uitstraling. Na de check-in hadden we even tijd voor een rustpauze en een frisse duik in het zwembad. Daarna maakten we een excursie naar de Kaap van Cabo de Peñas. Bij de imposante kliffen zagen we Slechtvalk, Kuifaalscholver, Zwarte Spreeuw en een Koninginnepage. De wandeling langs de kliffen en door de heidevelden leverde bovendien nog Klokgentiaantjes, Kleine Zwartkop en een Graszanger op. Eenmaal terug in het hotel werd, onder het genot van een drankje op het terras gelijst, waarna we genoten van het diner en bijbehorende wijn. Wat een topdag weer!



Bruine Beer

Dag 7 – 28 augustus 2024 Boottocht op de Cantabrische Zee

And now for something completely different! Op de laatste hele dag van deze trip “kozen we het ruime sop”, in de vorm van een lange boottocht op de Cantabrische Zee. De omstandigheden waren optimaal met een kalme zee en weinig wind. In de haven werden IJsvogel, Steenloper en Grote Mantelmeeuw genoteerd. We voeren met een ruime catamaran de haven uit, de oceaan op. We waren in goede handen met de ervaren kapitein en een lokale vogelaar die 10 emmers visafval meebracht waarmee de zeevogels aangetrokken zouden worden. En dat lukte goed! Al snel zagen we de eerste Vale en Kuhls Pijlstormvogels en ook de eerste Jan van Genten en sterntjes lieten niet lang op zich wachten. In het kielzog van de boot hing constant een groepje luidruchtige meeuwen die weer andere zeevogels aantrok. De meeuwen reageerden paniekerig op een naderende Grote Jager. En opeens vloog er ook een Middelste Jager voor de boeg. We hadden de wind in de zeilen, want verder op zee werd het zeevogel spektakel nog mooier met goede waarnemingen van Grauwe en Noordse Pijlstormvogel. Ze kwamen herhaaldelijk één voor één langs, wat ons de gelegenheid gaf om alle verschillende kenmerken te observeren en de soorten te leren onderscheiden. Voor de meeste deelnemers was het namelijk de eerste pelagic en waren vrijwel alle soorten nieuw. Op een gegeven moment kwamen we drijvende, blauw-roze ballonetjes tegen. Het betrof het zogenaamde Portugees Oorlogsschip, ook wel staatkwal genoemd, maar in werkelijkheid is het een kolonie van vier verschillende soorten poliepen! Mijlenver uit de kust ontdekten we opeens een Stormvogeltje. We besloten om daar te gaan chummen, met als gevolg dat er al snel verschillende Stormvogeltjes rond de boot fladderden. Na even zoeken zagen we zelfs een paar Wilsons Stormvogeltjes. Sommige Pijlstormvogels kwamen ook op de chum en de visresten af. Het was helaas tijd om overstag te gaan. Op de terugweg gingen sommigen even onder zeil terwijl anderen juist een oogje in het zeil hielden ;-). We kwamen meer jagers tegen, meestal Kleine Jagers, maar één bleek achteraf, na bestudering van de foto's, een Kleinste Jager (zonder lange staartpennen) te zijn. Zodoende zagen we uiteindelijk vier soorten pijlstormvogels (Noordse, Grauwe, Kuhls en Vale) en alle vier de soorten Jagers! Maar het feest was nog niet voorbij, want opeens dook er een kleine meeuw met zwarte kop op, achter de boot. De volwassen Vorkstaartmeeuw in broedkleed liet zich van zijn beste kant zien. Wat een beauty! Het kon niet op! Eenmaal terug in de haven bedankten we de kapitein en Xuan voor de geweldige pelagic. Na een drankje in de mooie jachthaven, reden we terug naar het hotel. Het einde van deze naturreis kwam helaas steeds dichterbij. We zaten met gemengde gevoelens aan het diner. Aan de ene kant voldaan en tevreden over al het moois dat we reeds gezien en beleefd hadden, en aan de andere kant met tegenzin naar het einde van de vakantie. We memoreerden de mooiste momenten van reis: Wolf, Beer, Rotskruiper, Waterspreeuw,



Vorkstaartmeeuw... te veel om op te noemen. Het was ons eigenlijk de hele reis al voor de wind gegaan.

Het Portugees Oorlogsschip zet alle zeilen bij.



Stormvogeltje



Wilson's Stormvogeltje



Grauwe Pijlstormvogel



Vorkstaartmeeuw



Middelste Jager



Kleinste Jager

Dag 8 – 29 augustus 2024 Asturias - Bilbao

De laatste dag al weer... Er stond ons een lange rit voor de boeg. Maar er was vandaag ook nog tijd om te vogelen want de vlucht vertrok pas in de middag. Het weer was echter omgeslagen. Voor het eerst regende het, en niet zo'n beetje, het kwam zo nu en dan met bakken uit de lucht. Tot nu toe hadden we prachtig weer gehad dus we mochten niet klagen. We realiseerden ons zodoende dat we enorm geluk hebben gehad met het weer. We reden verder naar het getijdegebied van Santoña en scoorden vanuit een vogelkijkhut de laatste nieuwe soorten, meest steltlopers, maar ook Eidereend, Tafeleend, Dodaars en Zwartkopmeeuw. Daar konden we tevens Lepelaar, Purperreiger en Grote Zilverreiger noteren. Bij het Ansjovis-dorpje maakten we de laatste wandeling van de reis. Dit was een goede manoeuvre om weer in Hollandse/Vlaamse sferen te geraken, met soorten als Knobbelswaan, Krakeend, Tureluur en Grutto, en diende zodoende als overgang naar onze bestemming van vanavond. Maar zover was het nog niet! We hadden nog tijd voor een lunch in een gezellig drukke Rock bar. Heel leuk en gezellig, maar ook wel even wennen, na een hele week genieten van de rust en stilte in de bergachtige natuurgebieden van de Cordillera Cantabrica... We kwamen mooi op tijd aan op het vliegveld van Bilbao waar we afscheid namen.



We hebben bijna de hele week mooi weer gehad.

Deze natuurreis van Birdingbreaks naar Noord Spanje heb ik in het jaar 2015 ontworpen met hulp van lokale experts. Sindsdien heb ik hem zo'n 12 maal begeleid en elke keer iets verbeterd. Dit verslag beschrijft waarschijnlijk de meest succesvolle editie van deze natuurreis naar Noord Spanje ooit! Zo goed als alles lukte! We hebben zowel de Wolf, als de Bruine Beer, als de Wilde Kat, als de Cantabrische Gems heel goed gezien. Zowel de twee wolven excursies, als de drie beren excursies, als de zoektocht naar Wilde Kat waren geslaagd. De wandeling in de hoge bergen van de Picos de Europa met de mooie waarnemingen van Rotskruiper, Alpenheggenmus, Alpenkauw en Cantabrische Gems was een superstart van de reis. De boottocht met de enorme diversiteit aan zeevogels vormde een geweldige afsluiting. Het weer was tot de laatste dag helemaal top. Kortom een score van 10 uit 10! In de loop van de week hebben we zodoende vele hoogtepunten beleefd, maar ik zal deze reis ook herinneren als een bijzonder gezellige reis. De sfeer was altijd zeer prettig en vrolijk. Wat wil je nog meer!

Ik wil hierbij alle deelnemers hartelijk danken voor jullie positieve bijdrage aan ons Cantabrische avontuur! Ik hoop jullie allemaal nog eens te kunnen verwelkomen op één of andere reis van BirdingBreaks.

Tot de volgende keer!

Extremadura, 23 oktober 2024

Godfried Schreur



We zagen tijdens de reis ook veel vlinders, zoals deze Keizersmantel.